

Het Verleden in Verhalen

Koninklijk bezoek



Foto collectie Regionaal Archief Nijmegen



Geallieerden

Een reactie van Tristan Bosch uit de Ploegstraat: "Met veel plezier lees ik altijd de stukken over WO2 in de Hazannekamp. Echter is er een ding dat me verbaast in het verhaal van mijnheer Jo Zwiers. Iets wat niet klopt in chronologisch/historisch perspectief. Hij spreekt over 22 februari 1944, de dag van het bombardement op Nijmegen door geallieerde troepen, en dat hij zijn school niet kon bereiken die dag omdat er Engelse en Amerikaanse troepen gehuisvest waren. Nu ben ik geboren in 1985 maar weet ik wel dat de eerste (officiële) grondtroepen van de geallieerden pas op 6 juni 1944 voet aan wal zetten in West-Europa."

Het is feitelijk juist dat voor 17 september 1944, toen operatie Market Garden aanving, geen geallieerde troepen in Nijmegen gelegerd waren. Op woensdag 20 september werd Nijmegen bevrijd.

Op de foto bij de vorige aflevering staat de klas van Jo Zwiers op de St. Jansschool in 1947. Het bijschrift was weggefallen.

deze velden tot bijna de Leeuwstraat. Dit was eigenlijk allemaal sportgebied. Dat paadje had geen naam, maar dat liep waar nu de Steenbokstraat is naar de Vossenlaan. Verderop stonden wat boerderijachtige huizen, maar nogal verdeeld."

Jo Zwiers vertelde in de vorige aflevering dat hij van de school op de Akkerlaan terugliep naar huis "...via een pad langs het voetbalveld van NEC en Quick (tegenwoordig is dit de Steenbokstraat)." Adri Luyendijk herinnert zich dat pad ook nog. Zij werd in 1940 als Adri van der Veen geboren aan de Hazenkampseweg 66.

"Tegenover de Dobbelmanweg was toen een pad. Links had je een wild veld. Daarnaast was een haag en daarachter begonnen de Quick-terreinen. Rechts van het pad had je ook nog zo'n open terrein, daar groeide onkruid en daar kon je leuk boeketjes plukken. Daarna was er ook weer een afscheiding van struiken en bomen en daarachter begonnen

Parade

In de winter van '44-'45 stonden de sportterreinen vol met tenten van de geallieerden. Na de opknappbeurt bracht prinses Juliana bij de heropening op 2 juni een bezoek aan het Quickterrein. Het Kensington Regiment uit Engeland hield er een grootse parade. Adri moet daar bij zijn geweest. Zij woonde in het huis waarvan op de foto het puntdak boven het hoofd van Juliana uitsteekt, tegenover waar nu de flat in de Dingostraat staat. "Daar links heb je het installatiebedrijf van Kropman, achter die boog. De boog was de ingang van de Quick-terreinen. Tussen ons huis en die boog zie je grote kastanjabomen, die stonden in de voortuin van café Hazenkamp. Ik herinner me dat het kastanjabomen waren. Toen ze werden omgezaagd heb ik tussen die takken gespeeld en daarin zaten kastanjes."

"Rechts op de foto zitten allemaal mensen op het dak om Juliana te kunnen zien. Zij kwam het regiment inspecteren. Er waren militairen ingekwartierd in de scholen, ook nog kort na de oorlog. Mijn broer Karel kon daarom nog niet naar school. Hij heeft eerst bij mensen in een villa op de St. Annastraat les gekregen. Ik was toen vijf jaar en ik denk dat ik daar met mijn broer tussen die mensen heb gezeten. Dat kan toch niet anders? Gek, hè, dat je sommige dingen wel heel precies weet, maar dit herinner ik me niet."



Luitje Niemantsverdriet

Heeft u ook herinneringen of verhalen die u wilt (laten) vastleggen? Kijk voor informatie en meer verhalen over de Hazenkamp op www.luitjeniemantsverdriet.nl